

Benny
Vreden

Stellen Van de Hemel



Benny
Vreden

Telefoon +31 (0) 35 6215953 • bennyvreden.nl • info@bennyvreden.nl
facebook.com/bennyvreden • instagram.com/benny_vreden
youtube.com/bennyvredentv

SCRIPT

STERREN VAN DE HEMEL - SCRIPT

SCÈNE 1

Lied:

Sterren van de hemel en Kerst het hele jaar.

Personen:

Iedereen voor lied 1.

De Verteller, Toneelmeester, Juf Groen, Thomas, Eva, Izzy, Joris en Sam.

Iedereen voor lied 2.

Rekwisieten:

Boek (Verteller), schooltassen (alle kinderen), script (Juf Groen), telefoon (Izzy), ezelpak (Verteller, Sam) en schapjes van karton (Toneelmeester).

START SCÈNE 1

Het voordoek is nog dicht. De Verteller komt (voor het doek) op. Spot op de Verteller.

Verteller: Goedenavond! Van harte welkom bij de musical 'Sterren van de hemel'. Ik ben vanavond de Verteller van de show! *(spannend)* En vanaf nu gaat alles op rijm. Is dat niet fijn?
Het wordt een prachtige avond, met ook heel veel gein. *(wijst naar een dame)* En die mevrouw daar, uw telefoon graag uit. Niemand mag aan de lijn!

Toneelmeester: *(om het hoekje)* Gaan we nog beginnen, Verteller?
(Toneelmeester knikt hoofdschuddend en op z'n horloge kijkend de zaal in)

Verteller: Nee, nee, tegen mij kan je niet praten. Ik ben de Verteller.

Toneelmeester: Ja, je kan me nog meer vertellen! *(roept)* Beginnen!
(toneelmeester af)

Verteller: Oké, daar gaan we...
Het begon allemaal bij de klas van Juf Groen.
Niets leek haar leuker dan een musical te doen.
Al vonden sommige kinderen het maar gezemel,
De klas zong uiteindelijk... de sterren van de hemel.

Start de cd voor Lied 1: Sterren van de hemel.

cd 1: track 1, zang of

cd 2: track 1, 40% en track 9, soundmix of

USB-stick: alle versies

Het doek is nog dicht als de muziek begint. Een deel van de spelers staat al op het podium en beginnen te zingen. Dan opent het doek en ziet het publiek wie er op toneel staan te zingen. De andere spelers kunnen vanuit de coulissen en de zaal meezingen. De Verteller kan steeds als hij geen tekst heeft aan de zijkant van het toneel op een stoel (of kruk) zitten.

Lied 1: Sterren van de hemel.

Iedereen:

Refrein

Sterren van de hemel,
Ze laten iets zien.
Sterren van de hemel,
Zie jij ook misschien
Een gezicht daar in de verte, kerstboom
vol met lichtjes,
En een kinderkoor, je hoort ze zingen...
De sterren van de hemel.
Wow!
Kijk ze stralen voor jou.

1

Kijk eens goed...
Dan zie je het...
Weet, dat een ster ook verbindt.
Is dat een huis?



krijgt door dat niemand weet waar het over gaat)
(beetje gepikeerd richting coulissen) Nou, jongens, jullie zouden het doorgeven, dat hadden jullie beloofd!

Toneelmeester: *(weer om het hoekje)* Sorry!

Verteller: *(haalt het ezelpak tevoorschijn)* Nou ja, gelukkig heb ik hier een heel mooi pak...
Daarvan gaan de kinderen vast uit hun dak!

Het licht op het toneel wordt weer feller.

Sam: *(stapt naar voren, duidelijk weg van de plek waar hij is naar gezet)* Vreselijk! Wat krijg ik voor een rol?

Juf Groen: *(probeert te sussen)* Nou, jij krijgt een geweldige rol, Sam. Lij speelt... de ezel!

Verteller: *(geeft het ezelpak aan Sam)* Hop, sla jij maar op hol!

Sam: Ja, dáág! Ik ga niet in dat maffe ezelpak! *(overdreven)* Dat ligt hier al eeuwen te verstoffen.

Juf Groen: Dat valt toch wel mee, Sam? We kunnen het wassen, dan ruikt het weer fris. *(tegen de hele groep)* Kom nou jongens, het is toch juist leuk om een kerstmusical op te voeren? Lekker sfeervol, met allemaal kaarsjes in de zaal en mooie liedjes. *(ziet het plaatje al helemaal voor zich)*

Izzy: Maar Juf Groen, een kerstmusical? Dat is toch een beetje ouderwets? Wie zit daar nou op te wachten?

Joris: Bovendien zingt Thomas hartstikke vals. *(geeft Thomas een por in zijn zij)* Die paar mensen die komen kijken, jaagt hij weer heel snel de zaal uit.

Verteller: Straks krijgen we nog barsten in de ruit!

Thomas: *(beledigd)* Nee, jij trekt volle zalen.

Izzy: *(gniffelt)* Wel als we Joris groen schminken. Kunnen we *The Grinch* opvoeren. Haha! *(geeft een high five aan Thomas)*

Eva: Nou, ik kijk liever met de hele klas een leuke kerstfilm dan te moeten zingen en dansen. Dat is toch niets voor ons, juf. *(wijst naar de anderen die extreem verveeld in een freeze op het toneel staan)*

Juf Groen: *(kijkt naar de freezes en zucht)* Maar een film kijken kan altijd nog. *(probeert heel enthousiast te klinken)* Deze musical heeft echt een heel mooi verhaal. Even doorzetten, dan krijgen we een prachtige kerstvoorstelling. *(neuriet als een echte musicalster)* Ooohoo! Ik weet zeker dat het fan-tas-tisch wordt. Was het maar kerst het hele jaar!





Start de cd voor Lied 2: Kerst het hele jaar.

cd 1: track 2, zang of

cd 2: track 2, 40% en track 10, soundmix of

USB-stick: alle versies

Iedereen kan opkomen voor het lied. De spelers die niet op toneel staan in de scène kunnen ook vanuit de coulissen (en de zaal) meezingen.

Lied 2: Kerst het hele jaar.

Juf Groen:

1
Ik vind de herfst fijn.
Mag ook best lente zijn.
Maar winter is mijn favoriet.
De zomer, van mij hoeft het niet... nee!
Ik moet het even kwijt:
December is mijn tijd.
Met een lach van oor tot oor
Zing ik met een kinderkoor.

Kinderen:
De stemmen zijn gesmeerd.
De juf heeft ons geleerd...

Juf Groen:
Zing gepassioneerd.

Iedereen:

Refrein
Kerst is mooi, kijk eens om je heen.
Kerst is er voor iedereen.
Kerst, ik ben je grootste fan.
Het maakt me blij, ben zo gelukkig.
Kerst is mooi, kijk eens om je heen.
Kerst is er voor iedereen.
Kerst brengt mensen bij elkaar.

Juf Groen:
En roep ik vrolijk...
Kerst het hele jaar!

Kinderen:
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Ze blijft het steeds maar zingen en waarom? Echt geen idee...

Juf Groen:
Jingle bells, jingle bells, jingle zing maar mee...

Juf Groen:

2
En lig ik op het strand,
Vindt men mij irritant.
Dan zing ik in de warme zon
Of het niet eens sneeuwen kon... o!
Ik heb een topidee:
Een musical, doe mee!
Nee geen twijfel, allemaal.
We spelen een mooi kerstverhaal.

Kinderen:
De stemmen zijn gesmeerd.
De juf heeft ons geleerd...

Juf Groen:
Zing gepassioneerd.

Iedereen:

Refrein
Kerst is mooi, kijk eens om je heen.
Kerst is er voor iedereen.
Kerst, ik ben je grootste fan.
Het maakt me blij, ben zo gelukkig.
Kerst is mooi, kijk eens om je heen.
Kerst is er voor iedereen.
Kerst brengt mensen bij elkaar.

Juf Groen:
En roep ik vrolijk...
Kerst het hele jaar!

Kinderen:
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Ze blijft het steeds maar zingen en waarom? Echt geen idee...



SCÈNE 3



Lied:

Lieve kat.

Personen:

De Verteller, alle kinderen uit Juf Groens klas, Sneeuwvlokjes, Vogels, Klein Vogeltje, Buurman Noah en Toneelmeester.

Rekwisieten:

Tommie (kat van Buurman Noah), grote (nep)kappersschaar (Toneelmeester) en grote (nep)gitaar (Toneelmeester).

START SCÈNE 3

De kinderen komen op. Buurman Noah zit voor (of in) zijn huis. Let op de timing van Sam (zijn zin rijmt op het laatste woord van de Verteller).

Sam: Weinig kans! (bibbert van de kou) En wat is het koud!

Joris: Had je nu toch je ezelpak maar aan, hè Sam. Lekker warm!

Sam steekt z'n tong uit.

Izzy: (neemt het op voor Sam) Ik denk dat het je best leuk staat...

Sam: (glimlacht naar Izzy) Nee, ezeltje heeft geen trek.

Eva: Arme Juf Groen, ze deed vandaag zo haar best.

Thomas: (zingend en gekscherend, alsof hij Juf Groen is) "Kerst het hele jaar! Jongens, het wordt fan-tas-tisch".

Iedereen lacht. Izzy kijkt ondertussen om zich heen en voelt aan haar kleding.

Joris: (vingers in z'n oren) Gelukkig kan Juf Groen wél zingen.

Eva: Iedereen kan zingen!

Izzy: Jongens, voelen jullie wat ik voel...

Thomas: Is het weer tijd voor een (overdreven zingend) vro-o-o-lijk liedje?

Sam: Nee kijk nou toch, (wijst naar een (schattig) sneeuwvlokje achterin de zaal) het sneeuwt!

Alle kinderen zijn blij en gaan aan de zijkant van het toneel staan, ze wijzen en kijken aandachtig naar het intermezzo.

Start de cd voor het intermezzo

cd 1: track 4, zang of

cd 2: track 4, 40% en track 12, soundmix of

USB-stick: alle versies

Intermezzo Sneeuwvlokjes en Vogels (clip van Vogels zien echt alles).

Tijdens het intermezzo komen de Sneeuwvlokjes op en praat de Verteller. Hij legt in zijn tekst uit wat de Sneeuwvlokjes doen en de Vogels bedoelen. Overal vandaan komen de Sneeuwvlokjes op. Ze maken een prachtige 'sneeuwdans' met elkaar. Door de sneeuw komen nu ook de Vogels op. Ze maken twee grote kringen, de Sneeuwvlokjes dansen de ene kant op (in het midden) en de Vogels (buitenste kring) fladderen de andere kant op. De Sneeuwvlokjes en Vogels wisselen elkaar af (zie dansinstructie). Ze eindigen voor het huis van Buurman Noah.

De kinderen kijken en wijzen naar de Vogels. Tijdens het lied verschijnt er een spot op (het huis van) Buurman Noah. We zien hem een-zaam in of voor zijn huis, met enkel z'n kat Tommie.



- Thomas:** *(geïrriteerd)* Schiet 'ns op! Wat is het plan?
- Sam:** Luister jongens... *(wenkt de groep weer bij elkaar en vertelt het plan. Iedereen knikt en luistert aandachtig)* En zo... *(fluistert)* Dus er is werk aan de... *(fluistert)*
- Izzy:** *(staat helemaal aan de zijkant van de groep en zegt tegen het publiek)* Ik versta er niks van, maar aan alle gezichten te zien is het een geweldig plan!
- Sam:** Jongens, kom mee! We moeten snel naar Juf Groen.
- Allen:** Let's go! *(Izzy wordt gauw bijgepraat)*

De kinderen gaan af.



- Verteller:** Wat zou dat fantastische plan zijn? *(tegen iemand uit het publiek)* Zal ik iets verklappen over de verhaallijn? Oké, vooruit. Terwijl er een dik pak sneeuw verscheen. Ontstond er iets wonderlijks, een fenomeen. De Vogels hadden het allang voorzien. Het verbinden van mensen in de theaterscene. Buurman Noah krijgt een ereplaats in het publiek. Hij kan gaan genieten van een avond vol dans, theater en muziek. Maar niet alleen gingen de ogen open voor de buurman. Alle eenzame mensen uit de stad zijn welkom, wat een plan! De kerstmusical brengt de mensen nader tot elkaar... Wellicht speel ik ook nog een rol met m'n... *(toneelmeester komt op met een grote kappersschaar)* kappersschaar? *(ehh nee, bedenkt zich/schakel)*
- (toneelmeester komt op met een grote gitaar)* Gitaar...? *(pakt 'm aan en speelt er uitbundig op)*

- Toneelmeester:** *(hoofdschuddend, naast coulissen)* Nee, met je commentaar! *(pakt de gitaar en neemt 'm mee af)*

Juf Groen komt op.

- Verteller:** *(meteen vanuit gitaarhouding weer 'normaal' (basistheaterhouding), lacht)* Ja lieve mensen, zijn jullie klaar voor de reactie van Juf Groen? Let op, nu niet wegdromen!