



HET VERHAAL

Tijdens de Ouverture doet Bob Babbel nog even zijn oortje in en tikt tegen zijn microfoon. Shirley Shine strijkt een lok haar achter haar oor en dan... 'Welkom dames en heren, wat fijn dat u weer kijkt!'. De presentatoren van de talentenjacht spetteren van het scherm, vinden ze in ieder geval van zichzelf. Hun samenwerking verloopt alleen wat minder gladjes. Net als producer Emmy Blits de gemoederen heeft gesust, komen de bazen van de tv-zender binnen. En zij zijn helemaal niet blij. De kijkcijfers kelderen tot beneden het vriespunt! Dus grijpen de zenderbazen in. Ze gooien het programma om en introduceren een gemaskerde jury die alle acts gaat beoordelen. Zij vragen zich af: Wie steelt de show? Geven alle vier de juryleden een duim omhoog aan een artiest of groep? Dan gaat de kluis open voor de hoofdprijs van 1 miljoen.

De artiesten stromen ineens toe! Bink, Bas, Kick en Toets van The Band denken dat zij het miljoen gaan willen. Maar helaas. Mevrouw Kat, Meneer Leeuw en Mevrouw Kip zijn enthousiast, Meneer Beer vindt er echter niks aan en steekt zijn duim omlaag.

Guus van de Grap en zijn zus Joyce (Jo, voor de show) doen een poging met het hilarische nummer Jodelahatsjie. En alhoewel de jury vrolijk lijkt mee te jodelen, krijgen ze toch maar 2 duimen omhoog. Joyce druipt verdrietig af. Ze schrijft zelf ook liedjes, dus vraagt zich af of een van haar songs het misschien beter had gedaan.

Ondertussen komt Cas Kraker het pand binnen. Hij wil ook de show stelen, met de nadruk op stelen. Wanneer hij, peinzend op een plan, door de studio loopt, vangt hij een gesprek op van de jury. En wat hoort hij daar? Achter de maskers zitten de zenderbazen! En zij hebben nog meer geheimen voor de deelnemers. Cas krijgt een idee. Hij sluit de jury op in de kleedkamer en steelt de maskers. Zo kan hij ongemerkt in de jury gaan zitten, met nog 3 afgewezen acts. Zijn zoon Levi moet een liedje komen zingen, zodat de nepjury hem vier duimen omhoog kan geven. Dan gaat de kluis open en verdelen de boeven het miljoen onder elkaar.

Levi krijgt achter de schermen van Joyce een simpel liedje om te zingen. Ondertussen doen ook andere acts een gooi naar de hoofdprijs, zoals Dokter Mind en The Stardust Sisters met de Flex Dance Crew. Als Levi aan de beurt is, kiest hij voor een eigen lied en vraagt de jury hun maskers af te doen.

Hoe gaat dit aflopen? Wie zitten er uiteindelijk achter de maskers? Welk geheim houden de zenderbazen nog meer verborgen? En wie steelt uiteindelijk de show?

Die laatste vraag is makkelijk: groep 8 natuurlijk! En voor de rest? Kijk en geniet van de afscheidsmusical **Wie steelt... de show?**