

Benny
Vreden

VERNIEUWDE
UITGAVE

Het mooiste geschenk



SCRIPT

KORTE INHOUD – COLOFON

Korte inhoud

Prins Joezoef hoort van zijn vader koning Balthasar dat er een nieuwe koning is geboren, die vrede komt brengen voor alle mensen. Dat is nog eens mooi nieuws! Balthasar is een van de wijze mannen uit het oosten en hij gaat met zijn dienaren op weg om de nieuwe koning te begroeten. Joezoef wil graag mee, maar zijn vader stuurt hem terug naar bed. Joezoef laat zich echter niet zo snel uit het veld slaan. Hij pakt zijn drie mooiste bezittingen bij elkaar: een bal, een boek en zijn hondje Pluto. Daarmee gaat hij in zijn eentje op weg om ook het Kindje te gaan bezoeken.

Colofon Het mooiste geschenk

*Naar het gelijknamige prentenboek van Cornelis Wilkeshuis (uitgeverij KOSMOS).
Originele uitgave: 1980 met herziene druk in 2001.*

Dialogen & liedteksten	Thera Coppens
Originele muziek	Hans Peters
Redactie & eindredactie	Maaïke Brugman
Hernieuwde muziekproductie, techniek & mixage	Bas van den Heuvel
Muzikanten	Bas van den Heuvel piano, synths Clemens Blacquièrre gitaar
Zang	Donna Senders en het Benny Vreden Kinderkoor
Mastering	Peter Brussée Q-point
Design en opmaak	Yordy Brugman Brugman design & création

*Veel plezier met het instuderen van **Het mooiste geschenk**. Dit script is onderdeel van het musicalpakket. Kopiëren of (uit)lenen van (delen van) het pakket, het script, de liedjes of een van de andere onderdelen van de musical is illegaal en nadrukkelijk verboden. Kijk voor meer info en bestellen op bennyvreden.nl.*

HET MOOISTE GESCHENK – SCRIPT

SCÈNE 1

Lied:

In het verre oosten en Sterrenlied.

Personen:

Verteller, Balthasar, Dienaar 1, Dienaar 2 en Dienaar 3.

Rekwisieten:

Boek (Verteller) en boek (Balthasar).

START SCÈNE 1

Start gelijk Lied 1: In het verre oosten

Zie USB-stick voor versies Zang, Uitvoering en Soundmix.

Iedereen staat of komt op het toneel voor Lied 1. Terwijl het lied wordt gezongen gaat het doek open of het licht aan. We zien een eenvoudig decor van oosterse torens en wat palmen.

Lied 1: In het verre oosten

Iedereen:	Refrein Dit is een land waar de kinderen Abdoellah heten, Mohammed, Saïdi en Fatima. Dit is een land met veel zand, waar ze ook dadels eten. Mohammed, Saïdi en Fatima.
1	In het verre oosten, wat gaat daar gebeuren? In het verre oosten is iets aan de hand.

Refrein

Dit is een land waar de kinderen Abdoellah heten,
Mohammed, Saïdi en Fatima.
Dit is een land met veel zand, waar ze ook dadels eten.
Mohammed, Saïdi en Fatima.

2

In het verre oosten,
daar gaan we nu kijken.
In het verre oosten,
daar speelt dit verhaal.

Refrein

Dit is een land waar de kinderen Abdoellah heten,
Mohammed, Saïdi en Fatima.
Dit is een land met veel zand, waar ze ook dadels eten.
Mohammed, Saïdi en Fatima.

Na het lied gaat iedereen af behalve de Verteller.

Verteller: In het verre oosten staat een prachtig paleis met ronde torens. En in dat paleis woont de goede koning Balthasar.

Balthasar komt opgelopen met een dik boek onder zijn arm.

Verteller: Hij heeft ook een zoontje, dat Joezoef heet. Prins Joezoef! Iedere avond klimt koning Balthasar naar de hoogste toren. Dan kijkt hij urenlang naar de sterren. Want je moet weten dat de koning een heel oud boek bezit. Daarin staat dat al die blinkende sterren gouden letters zijn van een brief, die op een donkere hemel staat geschreven. Als je die brief leest, weet je precies wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Kijk, daar heb je de koning. *(gebaart naar Balthasar)* Hij draagt nu een tulband op zijn hoofd. Dat hebben veel wijze mannen in het oosten.

Balthasar: *(tuurt in de verte)* Hé... wat een grote ster! Die heb ik nog nooit gezien. Waar komt hij vandaan? Wat kan hij



betekenen? Dat moet ik even opzoeken in mijn dikke boek. *(bladert in zijn boek)* Eens kijken... Hier staat het: 'En er zal een ster verschijnen, groter en stralender dan de mens ooit gezien heeft. Dit is een teken dat er een Koning geboren is, die op aarde een rijk van vrede zal stichten in de harten van alle mensen.' *(sluit zijn boek en legt het aan de kant)* Nou als dat zo is, wil ik die nieuwe Koning gaan begroeten. Want ik houd ook van vrede. Aan ruzie heb je niks. Misschien kan ik die nieuwe Koning wel gaan helpen! In ieder geval moet ik hem geschenken gaan brengen.

Balthasar klapt in zijn handen, de drie dienaren komen op.

Dienaren: Wat wenst u, koning?

Balthasar: Kijk met mij naar de hemel. Er is vannacht iets bijzonders te zien.

Balthasar wijst naar de hemel en de dienaren kijken mee omhoog.

Meisje: *(haalt haar schouders op)* Niemand wil met mij praten. Ik zie er zo gek uit. Mijn vader en mijn moeder zijn arm. Ze hebben geen geld om mooie dingen voor mij te kopen. Ik loop altijd in deze gescheurde jurk. De kinderen plagen me zo. Er wil nooit iemand met mij spelen. Ik verveel me in m'n eentje.

Joezoef: Nou, als die andere kinderen zo flauw doen, verdienen ze het niet eens om met jou te spelen. Kijk eens, ik heb iets moois voor je. Daarmee zul je je nooit meer vervelen.

Joezoef haalt de bal uit zijn reistas en geeft die aan het Meisje.

Meisje: *(enthousiast)* Wat een mooie bal. Mag ik die hebben?

Joezoef: Ja, het is een cadeautje. Maar nu moet ik weer verder. Dag!

*Het Meisje gaat af, stuiterend met de bal.
Joezoef zwaait haar na.*



SCÈNE 4

Lied:
Is het waar?

Personen:
Verteller, Joezoef, Sterren *(tekst in lied)* en Oude man.

Rekwisieten:
Boek *(Verteller)*, reistas met boek en een hond *(Joezoef)*,
sterren op stokjes/lichtjes *(Sterren)* en een wandelstok *(Oude man)*.

START SCÈNE 4

Verteller: En zo trekt Joezoef verder. De sterren verbleken. Straks zal de zon aan de hemel schijnen. Joezoef is moe. Hij gaat slapen totdat het weer nacht wordt. Maar voor hij in slaap valt, moet hij weer denken aan de plagende kinderen. Waarom moeten kinderen en grote mensen elkaar toch altijd plagen? Zou het waar zijn wat de sterren zeggen, dat er een Koning is geboren die vrede brengt in de harten van alle mensen?

Start gelijk Lied 4: Is het waar?

Zie USB-stick voor versies Zang, Uitvoering en Soundmix.

Iedereen komt op voor het lied, maar niet iedereen hoeft mee te zingen. Je kunt ervoor kiezen om de coupletten steeds door een ander te laten zingen of juist door alle kinderen samen. De Sterren zingen het refrein, als antwoord op de coupletten. Zij hebben een lichtje of een ster op een stokje bij zich. Alle anderen kunnen ook (kleinere) lichtjes en sterretjes op stokjes dragen. Laat wel duidelijk zijn welke kinderen de Sterren zijn.

Lied 4: Is het waar?

1

Iedereen/Solo: Is het waar wat je zegt?
Maar een sprookje of echt
dat de Koning van de vrede is geboren?
Eén die echt van je houdt,
die graag bij je wil zijn.
En die nooit iets van ruzie wil horen?

Refrein

Sterren: Het Kind brengt vrede diep in je hart.
Luister naar Hem dan komt alles goed.
Het Kind brengt vrede, zoek waar Hij is.
Hij wacht al op jou, dus ga nu maar gauw!

2

Iedereen/Solo: Is het waar wat je zegt?
Maar een sprookje of echt
dat die Koning ons ook nooit meer zal verlaten?
Dat Hij echt van je houdt
en graag bij je wil zijn.
Dat je altijd met Hem kunt gaan praten?

Refrein

Sterren: Het Kind brengt vrede diep in je hart.
Luister naar Hem dan komt alles goed.
Het Kind brengt vrede, zoek waar Hij is.
Hij wacht al op jou, dus ga nu maar gauw!

Na het lied gaat iedereen af behalve de Verteller en Joezoef.

Verteller: De sterren verdwijnen en de zon komt op. Joezoef slaapt de hele dag. Tegen de avond wordt hij wakker. Kijk, de ster staat alweer aan de hemel. Hij rekt zich uit, pakt zijn boek en gaat met z'n hondje op pad. De weg gaat over heuvels en dalen. Door de woestijn waar het heel warm is en door de bossen. Steeds verder gaat de ster. 's Ochtends komt Joezoef bij een hutje en klopt aan.

Joezoef: Doe open. Ik ben het... prins Joezoef. Ik heb honger en dorst.

De Oude man komt op, steunend op een wandelstok.

Oude man: Kom binnen jongen. Wat fijn dat je er bent. Ik krijg nooit bezoek, zie je.

Joezoef: Bent u dan niet eenzaam?

Oude man: Ja, ja en het is niet leuk om eenzaam te zijn op je oude dag. Het lopen gaat niet meer zo best. Ik zie nooit meer iets van de wereld.

Joezoef: O, maar daar weet ik wel wat op. Ik geef u dit mooie boek vol prachtige tekeningen en verhalen.

Joezoef geeft het boek aan de Oude man, die het dankbaar aanneemt en doorbladert.

Oude man: Kijk eens aan... er staan allerlei dieren in en mooie paleizen, watervallen en bloemen en de zee. O, wat mooi! Als ik die verhalen lees, ga ik in mijn gedachten op reis. En alle mensen uit dit boek worden mijn vrienden. Wat ben ik daar blij mee! Maar nu moet je gauw iets eten.

Verteller: Joezoef krijgt eten en drinken van de oude man. Als hij alles op heeft, gaat hij lekker slapen. De man slaapt niet. Urenlang zit hij in het boek te lezen en plaatjes te kijken. Er is zoveel te zien. Tegen de avond wordt Joezoef wakker. De oude man neemt afscheid van hem. Hoog aan de hemel staat de grote ster te stralen en wenkt hem...

De Oude man gaat af.

